

Jaargang 1 nummer 2  
juli 2013

# DE MANTTEL



HEILIGE  
**MARTINUS**  
parochie

## Inhoud

- 3 Woord van de pastoor
- 4 Brief van de Bisschop
- 5 De deur staat open...
- We hebben een naam!
- 
- 6 Van het bestuur
- 7 Van de redactie
- 8 Uit de parochie
- 10 Rondom de torens
- 12 Liturgische kalender
- 14 Vervolg rondom de torens
- 16 De parochie uit
- 19 Parochiestatistiek
- 20 Kinderpagina
- 24 Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485.312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
facebook: Theo Lamers of  
parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie:  
(NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar  
van 9.30 uur - 12.00 uur.

## Over communicatie

Sinds de start van de Nieuwe Parochie H. Martinus is er een nieuwe vorm van publiceren. Iedere maand zal er een Nieuwsbrief van de parochie verschijnen, met daarin de belangrijkste zaken en de liturgische kalender voor de komende maand.

Het Parochieblad zal 3 à 4 keer per jaar verschijnen met daarin meer ruimte voor artikelen en wetenswaardigheden uit de geloofsgemeenschappen. Zo hopen we u voldoende te kunnen informeren en tegelijkertijd ook kostenbesparend te werk te gaan.

Het Parochieblad en de Nieuwsbrief zijn op papier beschikbaar en kunnen in onze kerken meegenomen worden. U kunt deze ook digitaal toegezonden krijgen. Daarvoor kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl). Kunt u de kerk moeilijk bereiken, of kunt u geen digitale versie ontvangen, dan is een papieren bezorging ook mogelijk. Dat kan via de Contactgroep Rondom de Toren van uw geloofsgemeenschap of via het parochiesecretariaat.

Daarnaast is de parochie voortaan ook via de moderne media te volgen op Twitter: @MartinusCuijk of via Facebook. Bij de laatste zoekt u op de naam van de pastoor: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk.

Zo kunt u op diverse manieren met het wel en wee van onze parochie en de geloofsgemeenschappen verbonden blijven.

Namens het parochiebestuur  
Wilfred de Koning, bestuurslid communicatie

## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1750 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Copy voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 15 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [amhhemmen@gmail.com](mailto:amhhemmen@gmail.com).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Pastoor Theo Lamers

Het citaat uit Matteüs 28,19 is het thema van de WereldJongerenDagen 2013 in Rio de Janeiro. De twee- of driejaarlijkse bijeenkomst van jongeren uit de hele wereld staat deze zomer weer op het programma. Naar verwachting zullen 2,5-3 miljoen jongeren samen komen om hun geloof en leven samen te vieren en te delen. Het is altijd een geweldige happening. Met 4 jongeren en twee begeleiders uit onze parochie mogen we aan de dagen deelnemen. Van de jongeren leest u meer verder op in het parochieblad. Het thema, in een andere vertaling: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen" is een thema dat niet alleen jongeren maar ons allemaal aan het denken kan zetten. Als we geraakt worden door ons geloof en door de Goede Boodschap die de Bijbel ons biedt, is dat een boodschap die we samen met anderen willen delen. Zoals we in heel ons leven mooie maar ook verdrietige momenten in het leven samen graag willen delen. De uitspraak van Jezus aan het einde van het Matteüevangelie wil daar toe aansporen. Als nieuwe parochie ligt er in de komende jaren de uitdaging om ook ons parochie-zijn samen te delen. Onze krachten te bundelen, elkaar te (ver)sterken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Aan het einde van het werkjaar is het altijd zo'n moment om daar op terug te blikken. Het starten van een Nieuwe Parochie is geen gemakkelijk opgave. Het vraagt geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen om goede en moeilijke beslissingen te nemen om de toekomst aan te kunnen. Beslissingen die soms pijn doen, maar ook nieuwe mogelijkheden bieden.

Met name de initiatieven op kinder- en jongerenvlak hebben het afgelopen jaar een aantal zeer positieve gebeurtenissen opgeleverd. Met veel energie en inzet (waarvoor dank!) zijn een aantal werkgroepen samen gaan werken en dit heeft naast een forse investering ook mooie resultaten opgeleverd: samen met alle communicanten Palmvasenstokken maken, één vormselproject met gezamenlijke activiteiten en een



Pastoor Theo Lamers

grootse vormselviering en gezamenlijke ouderavonden. Of het kinderwerk met de prachtige Palmzondag gezinsviering, de peuter- en kleuterviering die door de parochie trekt. Of het tienerwerk dat zijn eerste ontwikkelingen doormaakt. De bijeenkomsten "Rondom het Woord." Alleen maar initiatieven waarin parochianen jong en oud, het Goede Verhaal op creatieve wijze samen willen doorgeven. Maar naast deze investeringen zijn er ook alle gebeurtenissen en activiteiten die hun gewone doorgang vinden en waar velen zich in engageren. Aan al deze parochie-medewerk(st)ers een hartelijk woord van dank! Samen vormen we één parochiegemeenschap. Samen mogen wij die leerlingen van Jezus zijn om de Goede Boodschap in onze gemeenschap levend te houden en te delen. Laten we daar warm voor lopen om Gods boodschap in woord en daad waar te maken.

Een mooie vakantietijd!  
Pastoor Theo Lamers

*Ik heb ze gezien,  
vrouwen die het koper doen blinken,  
banken boenen, vloeren schuren,  
mannen die groen binnen sjouwen  
en licht eromheen.*

*Ik heb ze gezien,  
vrouwen en mannen die boekjes vouwen,  
bloemstukjes maken voor een medeparochiaan.*

*Ik heb ze gezien,  
pastor, diaken en heel veel mensen,  
schouder aan schouder,  
met respect voor elkaar.*

*Ja, ik heb ze gezien,  
ik heb ze gehoord,  
vrouwen en mannen  
die zingen,  
vocalisten, solisten,  
sopranen met heldere stem*

*Ik heb ze gehoord,  
woorden van voorgangers,  
overwegingen van haar en van hem.*

*Ik heb het gehoord,  
het woord ter bemoediging,  
de gedachtenis aan hen  
die ons zijn voorgedaan.  
Ja, ik heb het gehoord.*

*Ik heb het gevoeld,  
de warmte en het vertrouwen,  
er samen voor gaan.  
Ik ken het verdriet  
van niets kunnen, maar ook  
de wil van dóór blijven gaan.  
Ik ken het gevoel  
van zoveel lieve mensen  
in een parochie bijeen.  
Ja, ik ken dat gevoel*

*En toen ze me vroegen  
op het einde van het jaar:  
"Waar deden ze het voor?",  
zei ik: "Kom maar eens kijken  
naar de stralen van voldoening.  
Kom eens kijken  
naar het Licht onder ons.*

*Uit De Roerom:  
Els de Bruijn-van Oorschot*



Het was mij een vreugde om in Cuijk de oprichting van de nieuwe parochie H. Martinus en de installatie van de pastoor mee te maken. Drie zaken zijn mij daarbij opgevallen. Als eerste een zeer goede wederkerigheid tussen pastoor en parochianen. Volgens de mooie wijze waarop de Eucharistie gevierd kon worden. Ten slotte de goede collegialiteit tussen de priesters en de bestuurders.



Direct bij het betreden van de Kerk overviel mij de sfeer van in een gemeenschap te zijn waar men echt aan iets nieuws wil beginnen. De kerk was druk bezet. Er waren mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen aanwezig. Men droeg samen de viering. Het verlangen om iets nieuws te beginnen was er. Dit straalde ook af van de pastoor. Hij had duidelijk naar de viering toegeleefd. Uit ervaring weet ik dat het veel vraagt om zoveel mensen bij elkaar te brengen in een goede sfeer. Dit moet pastoraal stap voor stap opgebouwd worden. Dat vraagt zorg en aandacht voor de mensen. Het is nodig om samen los te komen van de oude situatie. En als het nodig is om te rouwen. Oog te hebben voor hen die het er moeilijk mee hebben. Ze afhalen waar ze zijn en ze daarna stap voor stap mee te nemen naar de nieuwe situatie. In de Kerk wordt vandaag de dag aan veel mensen gevraagd om een doortocht mee te maken. Van de verschillende geloofsgemeenschappen een tocht maken naar de ene nieuwe geloofsgemeenschap. Vaak is het voor een deel een tocht door de woestijn. Maar altijd is er ook het uitzicht op het beloofde land. Mensen moeten elkaar helpen die tocht te maken. Dit kan een pastoor, een bestuur niet alleen. Er is wederkerigheid nodig tussen pastoor en gelovigen, tussen de verschillende groepen onderling. In Cuijk, zo voelde ik dat aan, is die wederkerigheid, ook al moet er nog veel groeien, al volop aanwezig. De volle kerk en de betrokkenheid van mensen maakte dit duidelijk.

De verzorging van de kerk sprak mij eveneens meteen aan. Een schone kerk, goed verwarmd en prachtig versierd. Een ruimte om thuis te komen en tegelijk een

ruimte om je op te richten naar God. Het koor, de acolyten, de concelebranten, de kosters, lectoren en alle andere medewerkers stelden zich in dienst van de eredienst aan God. Ook hier werd me duidelijk dat er veel tijd gegeven was aan de voorbereiding. Dit is ook nodig. Verder werd de Eucharistie door heel de gemeenschap gevierd. Christus kon er tegenwoordig komen om Zijn Lichaam, de Kerk waarvan de parochie een cel is, één te maken en te doordrenken met Zijn liefde. Christus kon de gelovigen toerusten om hun taken in hun gezinnen en in de samenleving te vervullen. Als gelovigen hebben wij het nodig dat we van week tot week door Christus omgevormd worden. Daarom is voor de nieuwe parochie een parochiekerk waar de hele liturgie van de Kerk gevierd wordt van groot belang. De Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van het kerkelijk leven. Zo verwoordt dit het Tweede Vaticaans Concilie.

Het heeft mij heel goed gedaan dat we het begin van de parochie en de installatie van de pastoor hebben gevierd in concelebratie. Met een aantal priesters stonden we aan het altaar. In de Kerk draait het nooit om een persoon. Altijd zijn er bredere verbanden. Het lichaam van de priesters in het bisdom. Het lichaam van de bisschoppen in een land. In de Kerk moeten we elkaar aanvullen en laten merken dat het belangrijk is gemeenschap te vormen. Paus Johannes Paulus II sprak over de spiritualiteit van de gemeenschap. Die mogen we op de eerste plaats ontvangen van God. God brengt ons samen in gemeenschap. In de gemeenschap die God zelf ook is. Het gaat daarbij om de liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In die liefde laat God ons delen. Daarom mogen wij blij zijn om elkaars talenten. Mogen we trots zijn op elkaars successen. Gelovigen dienen ver af te staan van jaloezie en van na-ijver. Waar priesters verbonden met elkaar leven en werken laten zij iets zien van de gemeenschap waartoe wij geroepen zijn. Die gemeenschap helpt ons verdriet en vreugde te delen. Zij verrijkt daardoor het leven in de Kerk, maar ook in de samenleving. Kerkmensen hebben eigen bronnen van waaruit zij de samenleving kunnen versterken. Na enkele maanden wil ik u deze gedachten in overweging geven en u sterken op de weg naar het worden van een nieuwe parochie. Dit groeiproces moet steeds door gaan. Gods zegen voor allen.

In gebed verbonden,  
Mgr. Drs. Antoon Hurkmans  
Bisschop van 's-Hertogenbosch



Een openstaande deur nodigt uit om binnen te gaan en wie achter die deur woont, die vindt het fijn als je komt. Anders zou die deur toch niet openstaan. Dat gastvrije onthaal doet mensen goed, heel goed zelfs, zeker voor mensen die zich wat eenzaam en verlaten voelen.

Er staan soms stoelen bij de voordeur van huizen, waardoor je nog sterker de uitnodiging voelt om bij de bewoner(s) binnen te komen. Het is als het ware het terras van de horecagelegenheden, maar dan helemaal gratis, zonder winstooiwerk.

De vakantietijd is een tijd van uitnodiging tot contact, tot op adem komen, bijpraten en ontspannen. De deur van mensen staat dan open, want men is er open voor om elkaar te ontmoeten, om nieuwe contacten te leggen. Elkaar willen ontmoeten door te luisteren naar elkaar, door elkaar aan te zien en zich te verheugen in wat de ander goed doet en mee te leven als de ander tegenslagen



heeft of verdriet heeft om wat dan ook. De zon proberen op te laten gaan in het leven van de ander, door met elkaar te delen wat op het hart ligt. De deur kan op verschillende manieren openstaan. Jongeren zien uit naar een vakantie in het buitenland. Oma en opa, hun ouders gunnen hen dat van harte, maar zijn wel bezorgd dat het goed gaat met hen. Deze zorg bestaat vooral hierin, dat ze geen gekke dingen uithalen en niet in contact komen met mensen die slechte bedoelingen hebben. Mensen op leeftijd, die minder mobiel zijn, krijgen vaak in vakantietijd minder aanloop en minder aandacht. Hun deur blijft openstaan...verlangend naar bezoek. Zouden de huidige kerkdeuren ook zo verlangend uitzien naar bezoek?

Uit ervaring weet ik dat achter die kerkdeur een boek ligt met een goed levensverhaal. Het heeft je weer energie en moed. En in katholieke kerken is dat verhaal vaak ook uitgebeeld op heel verschillende manieren. Heel beeldend!

De laatste dag van Jezus van Nazareth bijvoorbeeld wordt meestal uitgebeeld in de 14 zogenaamde kruiswegstaties. De deur staat open ... wij kunnen altijd proberen binnen te gaan. Een goede ontmoetingstijd - vakantie - toegewenst.

Kees Michielse osc. emeritus pastoor

## We hebben een naam!



Op ons verzoek om ideeën voor namen voor het parochieblad in te zenden, kregen we van verschillende kanten een flink aantal suggesties binnen. Ik geef hiervan een paar voorbeelden: De uitkijktoeren, Blokkenbericht, Rondom, Bijeen, en natuurlijk De Mantel. Zelfs twee parochianen kwamen met deze laatste suggestie, Fam. De Quaij uit Beers en Wim van Duijnhoven uit Cuijk. De laatste had ook een uitleg toegevoegd: “Denk daarbij op de eerste plaats aan de mantel van Martinus, die me doet denken aan “samen delen”. Het nieuwe parochieblad is volgens mij bedoeld om samen te delen. Daarnaast kan een mantel ook alles omvatten, zodat je alles wat leeft in alle geloofsgemeenschappen in één parochieblad kunt samenvoegen.”

Het was niet gemakkelijk om een keuze te maken uit de inzendingen, vooral ook omdat ze zo verschillend waren. De gekozen naam heeft u al voorop het blad gezien. Het is “De Mantel” geworden. De procedure is als volgt gegaan: de redactie heeft twee namen uitgekozen, waarop het bestuur de definitieve keuze heeft gemaakt. Nu deze keuze is gemaakt, zullen de twee ‘winnaars’ een mooie attentie ontvangen van het bestuur. Ik ben benieuwd naar hun reactie op de nieuwe voorpagina van het parochieblad. Het bestuur en de redactie willen natuurlijk graag alle inzenders van harte bedanken voor hun suggesties en hun betrokkenheid!

We zijn als nieuw Parochiebestuur nu bijna 6 maanden bij elkaar en we krijgen regelmatig de vraag: waar zijn jullie zoal mee bezig..? U kunt het bijna vergelijken met een verhuizing ... In het oude huis gaan alle spullen in een doos en in het nieuwe huis begin je doos voor doos uit te pakken. Ik denk dat dit voor ons als bestuur een hele goede en herkenbare vergelijking is. Elke parochie heeft dozen gemaakt en die pakken WIJ nu uit ... en elke doos is ook weer een verrassing ... immers wij weten vooraf niet altijd wat erin zit. Zo is elk bestuurslid bezig structuur te vinden en te maken. Bijvoorbeeld de penningmeester, Ger Langen, hij is middels een nieuw boekhoudpakket bezig een administratie te bouwen waarin op geloofsgemeenschapsniveau de opbrengsten en kosten ingevoerd worden, zodat hij op Parochieniveau vergelijkende cijfers kan presenteren. Een hele klus kan ik u vertellen. Daarnaast wordt voor ons overzichtelijk welke contracten en verplichtingen elke geloofsgemeenschap in het verleden heeft afgesloten. Hierin proberen we structuur aan te brengen door bijvoorbeeld één contract voor de hele parochie af te sluiten. De secretaris, Antoon Janssen mag de secretariële dozen openen. Vooral heel veel historie komt hier voorbij. We troffen zelfs nog een ongeopende envelop met daarin 5 gulden 'voor het seminarie' als dank aan de Pastoor voor een huwelijksviering!

Ton Gijsbers, bestuurslid Gebouwen heeft de afgelopen tijd vooral gebruikt om kennis te maken met de beheerders van onze kerken en aangrenzende gebouwen en, heeft samen met hen kritisch gekeken naar de staat hiervan. Ook hier zullen wij in collectiviteit gaan werken: onderhouds-aanbestedingen worden nu over de breedte van de parochie gedaan. Ook hebben wij, ondanks de slechte huizenmarkt, een leegstaand woonhuis in Beers kunnen verkopen. U merkt dat er op vele fronten hard wordt gewerkt en nu heb ik het alleen nog maar op 'zakelijk' gebied. Op pastoraal gebied is er ook veel gebeurd: Communie- en Vormselwerkgroepen uit de Geloofsgemeenschappen hebben een gezamenlijk werkboek gemaakt en de vieringen SAMEN voorbereid. Voor het liturgisch rooster zijn er verschillende gesprekken geweest om onze beperkingen en mogelijkheden uit te leggen. Daarnaast zijn we blij dat we per 1 juli a.s. de Parochie H. Lambertus te Linden in onze Parochie kunnen verwelkomen. Wellicht heeft u ons ook in de digitale wereld ontdekt, op Facebook staat een pagina van de Parochie alsook van Pastoor Theo Lamers. Daarnaast twitteren we korte opmerkelijke gebeurtenissen. De website wordt

op dit moment in een kleine commissie voorbereid, gezien de omvang van onze fusieparochie wordt dit een hele klus om te ontwikkelen. Kortom, de verhuizing is klaar, nu de laatste dozen nog uitpakken en de kostbaarheden ontdekken. Wij prijzen ons in ieder geval gelukkig dat de overgang van de fusie met alle geloofsgemeenschappen in open communicatie is verlopen!

Wilfred de Koning  
Bestuurslid Communicatie

## Rekeningnummers

Op het secretariaat zijn vragen binnengekomen over het gebruik van de rekeningen van de oude parochies. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rekeningnummers van de oude parochies in stand gebleven. Daarbij is er een nieuwe tenaamstelling gekomen: R.K. Parochie H. Martinus inzake (naam dorp of kerk). Uw overboekingen voor kerkbijdrage, intenties en andere zaken, zouden hierdoor gewoon doorgang moeten vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u bedragen ook altijd overmaken op het rekeningnummer van de nieuwe parochie (NL67RABO) 01774 93 232 t.n.v. R.K. Parochie H. Martinus. Uw kerkbijdragen of andere overmakingen worden in de boekhouding dan bij de desbetreffende geloofsgemeenschap waar u bij hoort uitgesplitst.

Ger Langen, penningmeester

## Financiën - Teruggave kerkbijdrage

De afgelopen maanden zijn er diverse vragen gesteld rond de teruggave-regeling Kerkbijdrage.

De regeling bestond nog in enkele voormalige parochies, waarbij een afgesproken percentage van de kerkbijdrage werd terugggegeven bij doop, communie, vormsel, huwelijk of uitvaart.

Met het oog op de fusie en moeilijke financiële situatie van de geloofsgemeenschappen is door de voormalige besturen besloten om met ingang van de fusiedatum (1-1-2013) de teruggave-regeling Kerkbijdrage af te schaffen.

In het jaar 2013 worden nog wel de door de oude besturen vastgestelde tarieven voor de diverse dienstverleningen gehanteerd. Met ingang van 1-1-2014 zullen deze in de parochie op elkaar afgestemd worden.

Ger Langen, penningmeester



Het was in februari heel spannend, in de tijd voordat het eerste parochieblad uitkwam. Hoe zou het door u, onze parochianen, ontvangen worden: positief, kritisch, negatief? Op woensdagavond, nog maar een paar dagen voor de installatie van Theo Lamers als de pastoor van onze nieuwe parochie, waren we met zijn drieën bij elkaar om de laatste hand te leggen aan het blad. Tot diep in de nacht waren we bezig met de laatste aanpassingen, maar toch zijn er een paar dingen niet helemaal goed gegaan. Dat spijt ons heel erg, met name omdat het stukje van de geloofsgemeenschap van Beers niet volledig is afgedrukt. Dat maken we nu weer goed: het staat er nu compleet in, plus natuurlijk de nieuwe tekst.

Om terug te komen op de reacties van de lezers: die waren eigenlijk alleen maar positief. Over de inhoud van het parochieblad, maar zeker ook over het uiterlijk. En daar zijn Miriam en ik heel erg gelukkig mee. Hier en daar een kritische opmerking is geen probleem, neen, zelfs van harte welkom! Dus mocht u vinden dat er iets instaat dat niet correct is, mist u iets, of heeft u iets dat er zeker in moet komen in het volgende nummer, laat ons dat dan gerust weten. Wij zijn er blij mee.



Ook de reacties op onze oproep voor een naam voor het parochieblad kwam binnenstromen. Elders in het blad leest u daar meer over.

In de afgelopen maanden hebben we een nieuwe koning en koningin gekregen in Nederland, en een nieuwe paus in Rome. Paus Franciscus was een niet verwachte keuze, en hij heeft ons al herhaaldelijk verrast met zijn woorden en daden. Verderop in het blad geeft pastor Ben Frie ons zijn kijk op deze intrigerende paus.

Dit parochieblad verschijnt vlak voor de zomervakantie. Nog even en een groot deel van onze parochianen is voor een of meer weken niet hier in de buurt. Ik ga met mijn gezin al jaren naar de Belgische kust, naar Nieuwpoort, en ook dit jaar is dat de vakantiebestemming. We hopen wat tot rust te komen, maar ook te kunnen genieten van de natuur, de zee, de cultuur en de Belgische mensen.

Ik ga in die weken ook zeker nog even naar Koksijde, waar een prachtige kerk staat: Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Modern, pas in de jaren '60 gebouwd, maar zo mooi, zo mooi! Er zijn in de zomer vele bijzondere vieringen, waarin koren uit het hele land komen zingen. Misschien komt u op uw vakantiebestemming ook in een bijzondere kerk. We zouden het erg leuk vinden als u daar een stukje over zou willen schrijven en dat naar mij toe stuurt. Misschien met een foto erbij? We zorgen dan dat het geplaatst wordt. En dan nog een verzoek van Theo Lamers: al jaren krijgen hij en zijn voorgangers kaarten toegestuurd van parochianen die in een plaats in de wereld zijn waar een kerk gewijd is aan Sint Martinus. Zij sturen dan een kaart met een foto van de kerk erop en Theo stelt dit erg op prijs. Ik kan me goed voorstellen dat met deze oproep zijn verzameling weer flink uitgebreid gaat worden. Misschien moeten we hem vragen daar in het volgende parochieblad iets over te schrijven.

Namens iedereen die betrokken is bij het maken van uw parochieblad, De Mantel, wil ik u van harte een mooie zomer wensen, hier in het Cuijkse of elders in de wereld. In september hopen we het nieuwe blad uit te brengen.

Annemarie Emmen

## Schrijvers gezocht

### Oproep voor schrijvers van verhalen en/of gedichten

Graag willen we onze parochianen oproepen om gedichten en verhalen in te zenden. Ons parochieblad is wel voornamelijk bedoeld om informatie te geven over de activiteiten in en het wel en wee van de parochie en de geloofsgemeenschappen, maar we zijn ook altijd op zoek naar gedichtjes/gedichten en verhalen die passen bij ons blad.

Schrijft u, en wilt u uw werk in ons blad publiceren, stuurt u het dan gerust op. Afhankelijk van het aantal ingezonden stukjes maken we dan een keuze voor het volgende parochieblad.

Alvast hartelijk dank!



### Gilden in Cuijk

Zoals het een Brabantse parochie betaamt, zijn er ook in de Martinusparochie schuttersgilden, 7 in totaal. De Gilden zijn ontstaan ergens in de middeleeuwen als een gewapende burgerij ter bescherming van de parochie. Gilden zijn dan ook meestal statutair verplicht om dienstbaar te zijn aan de maatschappij.



Gemeente koningschieten 2013 Vianen

**De betekenis van de gilden in vroegere tijden**  
De gilden hebben een eeuwenoude traditie. Zij waren verspreid over vele landstreken van West- en Noord-Europa. De sporen in die landen gaan terug tot de voor Christelijke tijd.

Zoals alle instellingen hebben ook de gilden een grote ontwikkeling meegemaakt. Hoe ook de oorsprong, doelstelling en inrichting van het gilde was, zij hadden allen één eigenschap gemeen: het waren volledig onafhankelijke gezelschappen van vrije mannen, die hun verkregen rechten gezamenlijk verdedigden en elkaar hulp en bijstand verleenden en zo het vrijheids- en broederschapsideaal hoog hielden.

In ons eigen Brabant zijn het de schutsgilden geweest die - opgericht en opbloeiend in een tijd dat godsdienstzin diep in het volk verankerd lag - in de lange eeuwen van isolement, tegenspoed, verdrukking en verarming, de bescherming op zich namen van de kerkgebouwen, die als een gemeenschapsbezit beschouwd werden en dikwijls aan plundering en brandstichting waren blootgesteld.

Zoals blijkt uit de vele aantekeningen hebben deze gilden vaak de kleine dorpsgemeenschap en de

dorpskerk met hand en tand verdedigd tegen aanvallen en plunderingen van buiten af. De schuttersgilden van Brabant hebben het devies: trouw aan God, Kerk en Land, trouw aan gewest, streek en gezin, en ook trouw aan de gebruiken der voorouders, zoals die in het Gilde zijn bewaard gebleven.

Met dank aan Martien Bardeel en Piet Vis.

### Bedevaart Lourdes

Vanuit onze parochie zijn er 34 parochianen van 23 - 28 mei jl met de VNB op bedevaart naar Lourdes geweest.

Ze vertrokken per luxe touringcar vanaf het Kerkplein te Cuijk richting de luchthaven van Eindhoven.

Na een comfortabele vliegreis kwamen de Cuijkse Pelgrims nog geen 6 uur later in Lourdes aan. Het is een zeer bijzondere bedevaart geworden door samen deel te nemen aan de indrukwekkende sacraments- en lichtprocessie en een eucharistieviering aan de Grot.

Tijdens deze bedevaart vond ook de Internationale Militaire Bedevaart plaats, waardoor Lourdes nog kleurrijker werd. De vele militaire muziekkorpsen zorgden voor de nodige muzikale omljstingen. In het volgende parochieblad zullen wij met een uitgebreider verslag komen.

De volgende Lourdesbedevaart waaraan onze parochie zal deelnemen is in mei 2014, tijdens de Bossche bisdom-bedevaart.

### Restauratie Lambertuskerk

**Afronding restauratie Lambertuskerk in Beers**  
Zondag 26 mei hebben we tijdens een feestelijke viering, waarin Bisschop Hurkmans voorging, de voltooiing van de restauratie van de Middeleeuwse toren en onderhoud van de kerk gevierd.

We zijn ruim een jaar bezig geweest en er is veel gebeurd. De toren is weer toekomstbestendig en ziet er geweldig uit. Het uurwerk loopt gelijk en de klokken klinken goed. De zuidkant van de kerk is ook flink opgeknapt. De noordkant van de kerk is opgenomen in het onderhoudsplan.



De restauratie is begeleid door een bouwkundig adviseur van het bisdom.

Daarnaast is er een bouwcommissie, restauratiecommissie en een comité van aanbeveling gevormd om ieder op eigen wijze bij te dragen aan het goede verloop. De restauratiecommissie heeft middels acties voor een mooi bedrag van ruim € 52.000,00 gezorgd en er wordt nog een donatie verwacht. In deze tijd knap werk.

Ook is er regelmatig een beroep gedaan op de Beerse vrijwilligers. Zij hebben o.a. de gewelven van de toren schoongemaakt, de klokkenstoel geschuurd en geveerd, de kerk steeds stofvrij gemaakt. Onze vrijwilligers zijn goud waard. We kijken terug op een harmonieus verlopen samenwerking.

### Inzegening Columbarium

Na de eucharistieviering is de urnenmuur door



Bisschop Hurkmans ingezegend. Het Gemengd koor heeft op het kerkhof nog een aantal liederen gezongen en de Bisschop

mocht een steen onthullen waarop de inzegening vermeld staat.

Daarna was er nog een gezellig samenzijn bij 't Wapen van Beers waar men de foto's die gemaakt zijn tijdens de bouw kon bekijken.

## Nieuwe dorpsplein

### Waardige dienst in Vianen,

#### bij het inzegenen van het nieuwe dorpsplein

*Door Frans Pennings.*

Op zondag 28 april was het dan eindelijk zo ver. Het nieuwe dorpshart van Vianen zou, na de officiële opening op zaterdag, door Pastoor Lamers worden ingezegend. De Vianezen waren in grote getale opgekomen om getuige te zijn van de eredienst en de inwijding van het plein. Om 10.30 uur betrad pastoor Lamers onder het door de gezamenlijk koren gezongen openingslied, 'Dit dorpshart heeft een nieuwe aanblik' het hulpaltaar.

Na een korte begroeting door de Pastoor en de openingsgedachte werden een zestal inwoners van

Vianen naar het podium geroepen om daar zeven kaarsen aan te steken, symbool



van kracht en liefde. Hierna werd overgegaan tot de dienst van het woord. Het Kyrie, het Gloria en de wisselende tussenzangen, werden uitgevoerd door Juvia, Vivace en Allegro Vivace.

Als evangelie was gekozen voor Johannes met als onderwerp 'De liefde voor elkaar.' In de hierna volgende overweging verwoordde pastoor Lamers op zijn eigen wijze, hoe een nieuw dorpshart ook weer een nieuw teken van verbondenheid en saamhorigheid zou kunnen en moeten zijn. Hij sprak de wens uit dat het plein zou mogen uitgroeien tot het mooiste geschenk wat men elkaar in het dorp kan geven.

Hierna trok de pastoor met wijwater en kwast over het plein om het in te zegenen en Gods zegen af te roepen. Onderwijl zong Juvia 'Heal the World'. In het refrein komt onder meer de tekst voor. Maak voor elkaar de wereld tot een beter plein (plaats). Tijdens de communie-uitreiking had elk koor een lied met een zeer toepasselijk tekst voor deze dienst gekozen. Juvia zong in het Spaans Riu, Riu. (God behoede voor het kwade) Allegro Vivace zong het bekende lied 'Een Vriend'. Vivace tot slot zong een prachtig Maria lied.

Zo kwam deze fijne en stemmige eredienst ten einde. Als slotlied had de organisatie voor het 'Viaans Volkslied' gekozen. De schrijfster van het Lied Riet Cobussen had voor dit doel wel het laatste couplet moeten aanpassen, maar toen zij samen met haar zus Janny Hofmans het lied inzette, viel er even een korte stilte. Bij het refrein aangekomen begonnen alle aanwezigen dit uit volle borst mee te zingen. Menig traantje werd weggepinkt. Dat kan ook niet anders. Op zo'n moment is Vianen weer Vianen en voelen de dorpingen elkaars verbondenheid. Riet Cobussen verwoordde het prachtig in de slotzinnen van het laatste couplet. 'We kregen 'n dÛrpsplein en wegen van hardrooie steen. Zo'n dÛrpke als Vianen viende in de hele ùmtrek geen.' De Vianezen kunnen terugzien op een prachtige eredienst, uitgevoerd vanwege het openen van hun nieuwe dorpsplein.

### Rondom de Martinus Cuijk

#### Werkzaamheden kerkhofkapel

Aan het einde van deze junimaand wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden van de Cuypers-kerkhofkapel.

De Firma Van de Ven heeft de werkzaamheden verricht om dit monumentale gebouwtje weer in volle glorie te herstellen. In het Rondom de Martinus Cuijk priestergraf zijn de stoffelijke resten van pastoordeken Van den Acker en pastoor Toebes bijgezet.

Voor hen zal er een gedenksteen onder het altaar van de kapel geplaatst worden.

#### Herdenkingsdienst

In de laatste week van juni is Cuijk geschokt geweest door de huisbrand waarbij drie jonge mensen uit onze parochie zijn overleden. Op vrijdag 28 juni mochten we een indrukwekkende herdenkingsdienst houden in de Martinuskerk.

De goede en snelle samenwerking met gemeente, instanties en vele vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt om deze bijzondere viering goed te laten verlopen.

Ook zo laten we zien dat we op moeilijke momenten er zijn voor elkaar om het leven met elkaar te delen.

#### Feest Eerste Steenlegging

7 juli vierden we de eerste Steenlegging van de Martinuskerk, op het feest van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch.

Zoals ieder jaar heeft de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino aansluitend aan de viering een concert gegeven in het kader van hun zomerconcerten.

#### Gospelproject

Zanggroep Creation zal op 6 oktober 2013 in samenwerking met New Orleans Jazz Band Los Pampadores een gospelconcert verzorgen.

Het koor zal laagdrempelige gospels zingen die soms eenstemmig en soms vierstemmig ten gehore worden gebracht. De band Los Pampadores zorgt voor een swingende omlijsting.



Het concert zal plaatsvinden op zondag 6 oktober 2013 van 14.30 tot 16.00 in de Martinuskerk in Cuijk.

Meer informatie vindt u op [www.zanggroepcreation.nl](http://www.zanggroepcreation.nl). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via [info@zanggroepcreation.nl](mailto:info@zanggroepcreation.nl).

#### Carillonconcerten in Cuijk - Kerkplein.

Zomerconcerten 2013: 19.00-20.00uur op:

Vrijdag 2 augustus Marcel Siebers

Vrijdag 9 augustus Wilhelm Ritter, Kassel (D)

Vrijdag 16 augustus Dr. Jürgen Buchner, Würzburg (D)

Vrijdag 23 augustus Groninger Carillon Duo (Adolph Rots & Auke de Boer)

Vrijdag 30 augustus Timothy Hurd (NZL)

Contactgroep *Rondom de Martinustoren* Cuijk

### Rondom de Jozefstoren

#### Jubilarissen en onderscheidingen geloofsgemeenschap Jozefkerk

Zoals gebruikelijk ieder jaar, hebben we als Jozefkerk onze Jozefviering gehad rond de datum van onze patroonheilige (19 maart). Tijdens die viering bedanken we al onze vrijwilligers en werkgroepen/koren voor hun vele werk voor onze kerk.

Daarbij zijn ook een paar vrijwilligers die we extra hebben gehuldigd vanwege een jubileum als vrijwilliger: 35 jaar (Albert de Ridder, Corrie Bloemen, Arie Donkers) en zelfs 50 jaar (Anny Cuypers en Wim Schimmer).

**Albert de Ridder** vanwege 35 jaar lid van het koor Cantorij, het gemengd koor van onze kerk. Daarnaast in het verleden lid geweest van de parochievergadering van de Jozefkerk. Nu ook in de wijkraad en de wijkwinkel De Valuwe.

**Corrie Bloemen** vanwege 35 jaar lid en coördinator van de werkgroep Interieurverzorging.

**Arie Donkers** vanwege 35 jaar vrijwilligerswerk,

zoals collectant, kerstgroep, verzorging van de "kleine kas" (collectegeld/kaarsengeld), e.a. voorkomende werkzaamheden.

**Anny Cuypers** vanwege 50 jaar lid van het gemengd koor Cantorij en bijna 30 lid van het Dameskoor.

**Wim Schimmer** vanwege 50 jaar vrijwilligerswerk, zoals collectant en coördinator van de collectantengroep. In het verleden ook bestuurslid/penningmeester van de parochie Jozef en eveneens lid van de parochievergadering van de Jozefkerk.

Alle jubilarissen: nogmaals proficiat!!

Ook elders is een jubilaris gehuldigd: **Mia van Berkel** vanwege 25 jaar vrijwilligerswerk in het verleden, zoals coördinator van het parochiezaaltje en het bijhouden van de administratie van namen in de kerkelijke boeken: rouw, trouw, doop, communie. Nogmaals: proficiat!!

Op 26 april, vlak voor Koninginnedag is Dhr **Gijs Jacobs** koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dhr Jacobs doet ook voor onze Jozefkerk vrijwilligerswerk, zoals de kerstgroep en als bouwkundige verricht hij werkzaamheden voor onze kerk.

Proficiat met deze **koninklijke onderscheiding!!**

Contactgroep *Rondom de Jozefstoren*

Frans van den Bogaard

## Rondom de Lambertustoren

Het is even wennen met het gebruik van de nieuwe naam van 'Parochie' naar 'Geloofsgemeenschap'. Maar zo zijn er meer veranderingen die extra aandacht en inzet vragen, maar alles zal naar verloop van tijd zijn weg vinden.

Na het afscheid van onze pastoor Jan Stevens, ongeveer 15 jaar geleden, is er in onze geloofsgemeenschap vele keren wisseling van de wacht geweest en iedere keer was het weer aanpassen, want ook hier kwam men het gezegde tegen 'nieuwe heren, nieuwe wetten'. Ook nu gaan wij ervoor en hopen op een nuttige en voorspoedige samenwerking. Voor Beers blijven de kerkberichten voorlopig nog in de Dorps-Courant vermeld staan, zo ook in het Cuijks-Weekblad.

Dat wij in Beers nog volop vertrouwen hebben in de toekomst van onze kerk, kan men zien aan de restauratie van de toren en een gedeelte van de zijgevel.

Zoals iedereen al is opgevallen zijn de steigers

rondom de kerk verdwenen. Zij die het kerkhof regelmatig bezoeken hebben ook gezien dat daar veel werk is verzet. De grote houtwal is verdwenen en vervangen door een laurierhaag, wel even 'n kaal gezicht maar dat komt allemaal goed. De vrijwilligers hebben aan deze klus zeer veel aan bijgedragen met zaag en schop. Heel hartelijk dank. De urnen muur met 'n groot klinkerveld en gazon ligt er goed bij. De waterkraan is vernieuwd en de spoelplaats is voorzien van een rooster met afvoer, dus geen vuile schoenen meer. Ook is de spoelplaats voorzien van een paal waaraan het gereedschap wordt opgehangen en zo zorgen we samen voor een mooi en opgeruimde spoelplaats. De afval hoek wordt nog onderhanden genomen, maar daarvoor moet eerst de container van de aannemer afgevoerd worden.

16 juni j.l. heeft de bisschop de werkzaamheden bewonderd en de urnenmuur ingezegend.

De liturgisch werkgroep is omgedoopt tot werkgroep 'Rondom de toren'. Hiervan hoor je in het volgende parochieblad hoe deze gaat werken en opgebouwd is.

Vanuit het bestuur hebben we het verzoek gekregen om tijdens iedere weekenddienst, zowel de H. Mis als de Gebedsdienst de bezoekers te tellen om zo een inzicht te krijgen in het verloop van het kerkbezoek. Helaas was ons begin niet zo geweldig en moest ik zondag, op moederdag, maar 7 personen noteren in de Gebedsdienst. Mede-dorpsgenoten, alleen jullie kunnen dit getal beïnvloeden en bepalen. Daarbij komt nog dat zij die als voorganger voorgaan zich goed voelen en nuttig, bij een mooi aantal bezoekers. Dus ik sluit af met het gezegde: "Tot ziens!"

Contactgroep *Rondom de Lambertustoren* Beers  
Harrie van Haren

### De Beerse Gebedsgroep

Tweemaal per maand, de 1e en 3e dinsdag van de maand, komt een groepje dat nu nog bestaat uit zeven personen om 19.00 uur bijeen in de kerk van Beers en lezen en bespreken we de lezingen en de psalmen van de komende zondag. Meestal onder leiding van pastoor Theo Lamers - voor zover zijn drukke agenda dat toelaat - proberen we op die wijze tot geloofsverdieping en gebed te komen.

De lezingen en psalmen roepen bij ieder van de deelnemers reacties op, respectievelijk leiden tot vragen of opmerkingen. Alleen al het praten daar-



# Liturgische kalender

Kerk	Datum	6 en 7 juli 14de Zondag door het Jaar	13 en 14 juli 15de Zondag door het Jaar	20 en 21 juli 16de Zondag door het Jaar	27 en 28 juli 17de Zondag door het Jaar	3 en 4 augustus 18de Zondag door het Jaar
St. Martinus parochiekerk 		Zondag 11.00 uur Herenkoor	Zondag 11.00 uur Dameskoor	Zondag 11.00 uur Herenkoor	Zondag 11.00 uur Dameskoor	Zondag 11.00 uur Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 		Zaterdag 19.00 uur De Maas- klanken Zondag 9.30 uur	Zondag 9.30 uur	Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur	Zondag 9.30 uur	Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur
H. Lambertus Beers 			Zaterdag 19.00 uur Samenzang		Zondag 11.00 uur Samenzang	
H. Jozef Cuijk 		Zondag 11.00 uur Samenzang	Zondag 11.00 uur Samenzang	Zondag 11.00 uur	Zondag 11.00 uur Samenzang	Zondag 11.00 uur Samenzang
H. Martinus Katwijk 		Zondag 9.30 uur Parochiekoor		Zondag 9.30 uur Parochiekoor		Zondag 9.30 uur Parochiekoor
H. Lambertus Linden 		Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst
H. Antonius Vianen 		Zaterdag 18.00 uur Samenzang en CD		Zondag 11.00 uur Samenzang en CD		Zaterdag 18.00 uur Samenzang en CD

## Andere vieringen

Ieder werkdag is er om 11.15 een eucharistieviering in de Kapel van het Kruisherenklooster in St. Agatha.

Iedere woensdag is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de Jozefkerk.

Elke 1ste vrijdag van de maand Eucharistie in de Martinuskerk in Cuijk.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 17.30 uur het kerkelijk avondgebed (Vespers) in de Jozefkerk.

10 en 11 augustus 19de Zondag door het Jaar	17 en 18 augustus 20ste Zondag door het Jaar	24 en 25 augustus 21ste Zondag door het Jaar	31 aug. en 1 sept. 22ste Zondag door het Jaar	7 en 8 september 23ste Zondag door het Jaar Ziekenzondag	14 en 15 september
Zondag 11.00 uur Dameskoor	Zondag 11.00 uur Herenkoor	Zondag 11.00 uur Dameskoor	Zaterdag 19.00 uur Zondag 11.00 uur Herenkoor	Zondag 11.00 uur Dames- en Herenkoor	Zondag 11.00 uur
Zondag 9.30 uur	Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur	Zondag 9.30 uur	Zondag 9.30 uur	Zaterdag 19.00 uur De Maas-klanken Zondag 9.30 uur	Zondag 9.30 uur
Zaterdag 19.00 uur Samenzang	Zondag 15.00 uur Mariahulde "De Hiersenhof"	Zondag 11.00 uur Together			Zaterdag 19.00 uur Gemengd koor
Zondag 11.00 uur	Zondag 11.00 uur Crescendo	Zondag 11.00 uur Cantorij	Zondag 11.00 uur Samenzang	Zondag 11.00 uur Jeugdkoor	Zondag 11.00 uur Crescendo
	Zondag 9.30 uur Parochiekoor		Zondag 9.30 uur Parochiekoor		Zondag 9.30 uur Parochiekoor
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zondag 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	
	Zondag 11.00 uur Samenzang en CD		Zondag 11.00 uur gebedsdienst Allegro Vivace. "Start werkjaar"	Zaterdag Juvia	Zaterdag 18.00 uur Vivace

over mede op basis van de deskundige uitleg van Theo Lamers is inspirerend en leerzaam.

Ons geloof is een zaak die blijft intrigeren en die veel vragen oproept, maar het geeft ook antwoorden. Daarover praten en daarvan leren is steeds zeer de moeite waard, zo hebben wij ervaren. Wij besluiten onze bijeenkomsten rond 20.00 uur met gebed, waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben speciale intenties in te brengen. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich wenden tot pastoor Theo Lamers.

## Rondom de Antoniustoren

### **Bijeenkomst contactgroep rondom de Antoniustoren en het parochiebestuur**

Op donderdag 21 maart is er een informatieve bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van werkgroepen, koren etc., de Contactgroep en het Parochiebestuur. Daar is gesproken over de opzet van de nieuwe parochie en de taakverdelingen tussen parochiebestuur en de geloofsgemeenschappen. Duidelijk werd dat er een belangrijke taak bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen blijft om invulling te geven aan activiteiten rond de Antoniustoren. De Contactgroep rondom de toren blijft daarbij een coördinatietaak vervullen tussen het bestuur en de diverse werkgroepen en koren. De inzet van de plaatselijke geloofsgemeenschap blijft daarbij van belang voor het beleid en de besluiten van de toekomst.

Op dit moment bestaat de contactgroep rondom de Antoniustoren uit Thea Scheers en Jacqueline Lamers, die samen veel taken vervullen. Tijdens de avond werd duidelijk dat het noodzakelijk is dat deze groep uitgebreid wordt om taken goed te kunnen blijven verdelen. Daar ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschap. Met de werkgroepen is afgesproken om gezamenlijk op zoek te gaan naar mensen die mee willen helpen om aan deze taken invulling te geven. Het was een goede avond om samen te zijn, te vertellen, uit te wisselen en vragen te kunnen stellen aan de Contactgroep en het bestuur. Samen zullen we de geloofsgemeenschap en de parochie moeten dragen. Helpt u mee?

### **25 jaar vrijwilliger Avondwake-groep**

In maart was het 25 jaar geleden dat Mw. Annie Vogels en Mw. Tinie Wientjes begonnen zijn als vrijwilligster van de avondwakegroep. Voor deze

inzet zijn ze hartelijk bedankt tijdens de informatiebijeenkomst op 21 maart.

### **1ste Heilige Communie Vianen**

Zondag 21 april hebben 10 kinderen uit Vianen hun 1ste Heilige Communie mogen ontvangen. Samen met pastoor Lamers hebben zij zich hierop een aantal maanden voorbereid. Dit jaar was alles een beetje anders, de parochies zijn gefuseerd, dus ook wij als communiewerkgroepen zijn gaan samenwerken!

Tijdens de kindermiddagen is er veel gewerkt in het project Samen op weg. We hebben een bezoekje gebracht aan de bakker, een filmpje gekeken over hoe een hostie gemaakt wordt, het kruisteken geleerd, samen leren bidden en veel gesproken, gelezen en van gedachten gewisseld met pastoor Lamers.

Tijdens deze kindermiddagen werkten de kinderen samen met de 7 kinderen uit Beers. Er is zelfs een kindermiddag in Vianen georganiseerd waar alle communicanten uit Vianen, Beers en Cuijk bij aanwezig waren. Tijdens deze middag hebben zij samen de palmpasestok versierd. Dat was echt een geslaagde middag! En het zag er tijdens de palmpasen viering erg mooi uit. Zondag 21 april begon in ieder geval met de zon! Eerst nog even allemaal op de foto en dan kon de viering beginnen. Wat zagen ze er allemaal prachtig uit. Alles was mooi versierd met de zelf gemaakte knutselwerkjes. De kerk zat goed vol, dat vonden ze erg fijn...maar ook wel spannend. Tijdens de viering hebben de communicanten zelf alle liedjes gezongen en zelfs de ouders van de communicanten hadden als verrassing een mooi lied gezongen.

Het mooiste moment blijft dan toch altijd de 1ste Heilige Communie ontvangen, 1 voor 1 naar voren ... handen goed gevouwen ... daar gaan ze dan! Als verrassing kwam aan het einde van de viering muziekvereniging Vicinia de kerk binnen ... aan de gezichten te zien vonden ze dit machtig mooi. Blijft een kippenvol moment. Nadat iedereen zich buiten bij de kerk had verzameld werden de 10 ballonnen opgelaten en kon het feest verder gaan thuis. Het was een geweldige dag!

Werkgroep Eerste Heilige Communie  
Colette Hubers



## Rondom de Toren H. Agatha

Helaas geen kopij ontvangen.

## Rondom de Martinus Katwijk

Katwijk is van oudsher bekend als bedevaartsplaats. De bouwpastoor van Katwijk aan de Maas, Joannes Suys, had een speciale verering voor O.L. Vrouw van Lourdes. Bij de nieuwe parochiekerk liet hij dan ook in 1887 een Lourdesgrot bouwen met onderin een ruimte waar afgeschermd door een hekwerk, kaarsen opgestoken kunnen worden. Ook werd er een bijbehorend processiepark aangelegd en op 14 mei 1888 werd de grot daadwerkelijk ingezegend en een Mariabeeld geplaatst.

Dat ook nu nog dagelijks bedevaartgangers deze plaats weten te vinden is een bewijs dat religie en spiritualiteit zeker niet uit het leven is verdwenen.

Velen komen hier in Katwijk zowel als in Lourdes om kracht, inspiratie, geloof en energie te vinden. Er gaat geen dag voorbij of er komen mensen langs die de tijd nemen om een kaarsje op te steken of gewoon even stil te worden.

Maria eren kan in gebed, in lied, in overweging. Katwijk is momenteel nog een van de zeven be-

devaartplaatsen in Nederland waar Maria in ere wordt gehouden.. In de katholieke liturgie is de meimaand wereldwijd uitgeroepen tot Maria-maand. In de maand oktober is er, net als in de meimaand, bijzondere aandacht voor Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus. Vanouds wordt deze maand "Rozenkransmaand" genoemd.

Maria Hemelvaart is de grootste Mariafeestdag en de laatste -tot de jaren '60- dat in Nederland gold als een verplichte zondag. De naam is in wezen onjuist. Het moet zijn Maria ten Hemelopneming. Vroeger was de naam 'Hoge Lievevrouwedag' ter onderscheiding van Maria Geboorte (8 september) dat 'Lage Lievevrouwedag' heette.

Donderdag 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, wordt om 19.00 uur een Mariaviering gehouden, die indien mogelijk in de buitenlucht bij de grot zal plaatsvinden. Het koor van Katwijk verzorgt de gezangen en samen zingen we vele bekende Mari-aliederen. Jaarlijks komen vanuit de gehele regio vele belangstellende naar deze bijzondere viering in Katwijk.

Contactgroep Rondom de Martinustoren Katwijk  
Ria van Kempen

## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Thea Hermans	315892
Peter Hendriks	314030
Dion Jilesen	312097

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Harrie van Haren	314333
------------------	--------

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Frans van den Bogaard	315742
Peter Hendriks	322822
Wim Hofmans	313998

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Maarten Hermens	0643138081
Henriëtte van de Lockant- Heijltjes	318029

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Ria van Kempen	317612
Willy Suppers	316760
Ton Lukassen	314633

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Jacqueline Lamers-Manders	321008
Thea Scheers-Jans	320137

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat:

Kerkstraat 10 312555

Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277

Geloofsgemeenschap H. Lambertus: 314333

Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233

Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555

Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is te bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

### Gratis week vakantie

Dit jaar organiseert Stichting Jeugdkamp Boemerang - een initiatief van Rotary Club Cuijk - voor de 15e keer van maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus een gratis week vakantie voor kinderen bij wie het thuis even niet meezit.

Ook dit jaar is er weer plek voor zo'n 30 tot 35 kinderen in de leeftijd van 10 -11 jaar uit de groepen 6 en 7 van de basisschool. Er zijn aan dit kamp géén kosten verbonden, maar er zijn wel een paar voorwaarden. Het kind moet echt niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben. Het kind heeft niet eerder aan het Jeugdkamp deelgenomen en per gezin mag maar één kind worden aangemeld.



Het kind moet woonachtig zijn in Noordelijk Noord-Limburg of het Land van Cuijk.

Voor meer informatie: Mw. Sieka Minderhoud (0485 31 43 24), e-mail: [minderhoud@jeugdkamp-boemerang.nl](mailto:minderhoud@jeugdkamp-boemerang.nl) of kijk op de webstite: [www.jeugdkamp-boemerang.nl](http://www.jeugdkamp-boemerang.nl) .

### Jongeren op weg naar WJD Brazilië!

Van 13 tot 31 juli reizen er vanuit Nederland zo'n 300 jongeren af naar Brazilië om deel te nemen aan de wereldjongerendagen. Ook vanuit Cuijk gaan er vier jongeren mee! Pastoor Theo Lamers en Astrid Bakker gaan als begeleiders mee. In dit parochieblad willen wij ons aan u voorstellen en vertellen over onze reis.



#### Hart&Handen: Campo Belo

We reizen samen met 53 andere pelgrims op 13 juli naar Campo Belo in Brazilië. We zijn tijdens de

'missionweek' te gast bij Kruisherenbroeders en slapen op hun school. We gaan werken in diaconale projecten in de omgeving van Campo Belo. Ook zullen we natuurlijk Braziliaanse jongeren ontmoeten, deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door het bisdom Oliveira en Nederlandse catechese krijgen.

#### Rio de Janeiro

Na een intensieve missionweek gaan we naar Rio de Janeiro waar we aan het WJD-programma deelnemen. Op donderdag 25 juli komt Paus Franciscus aan in Rio de Janeiro en op zaterdagavond is er een avondwake. We blijven daarna op het veld slapen om op zondagmorgen samen de Eucharistie vieren. Na afloop van de Wereldjongerendagen in Rio bezoeken we de beroemde Maria-bedeplaats Aparecida. Daarna komen we op 31 juli weer in Nederland aan.

#### Wie gaan er mee naar de WJD?

Wij zijn twee zusjes, Ylona en Myrna . Wij hebben besloten om mee te gaan naar de WJD in Rio de Janeiro. Voor ons beiden is dit de eerste keer dat we mee gaan en we hebben er veel zin in.

**Ylona:** Ik ben 19 jaar oud en studeer Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik zit in mijn tweede jaar.

In mijn vrije uren sport ik graag. Ik zit bij de Nijmeegse Studenten Judovereniging en volg cursussen Jazzdance. Daarnaast vind ik het leuk om te lezen, schrijven en met vriendinnen af te spreken.

**Myrna:** Ik ben 18 jaar oud en ik ben nu net

klaar met mijn VWO-examen. Volgend jaar wil ik Geneeskunde gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In mijn vrije tijd sport ik met mijn vriendinnen in de sportschool en ik vind het leuk om met mijn vrienden af te spreken en leuke dingen te doen.

Wij willen graag mee naar de WJD, omdat we den-



ken dat het een heel leuke en fijne ervaring gaat worden. Bovendien lijkt het ons leuk om jongeren vanuit de hele wereld te ontmoeten.

**Mijn naam is Joshua Mastail**, ik ben 26 jaar oud en ga voor de 2e keer mee naar de wereldjongerendagen! De eerste keer was in 2011 naar Madrid!

Dat was zo'n levensveranderende ervaring dat ik het graag nog eens mee wil maken! In het dagelijks leven studeer ik rechten aan de HAN in Nijmegen.

Ik ga al van kleins af aan naar de kerk en wil graag het woord van God/Jezus met iedereen delen!

Het lijkt me een unieke ervaring om naar Rio te gaan en om met name het Jezusbeeld te bezoeken!

Saamhorigheid, daar hou ik van en precies dat vind je terug bij de wereldjongerendagen! Ik hoop veel kennis en wijsheid op te doen in Brazilië en natuurlijk veel nieuwe vriendschappen te sluiten!

Graag vertel ik jullie hierover wanneer ik terug kom! Gods zegen!

**Mijn naam is Esmay Jansen** en ik werk als dramatherapeut met kinderen en jongeren. De beste woorden die je aan mij kunt linken zijn: actief en nieuwsgierig. Daarom kan ik niet wachten tot onze onvergetelijke reis naar Rio. Ik verwacht dat ik daar de kans zal krijgen om een diepere en sterkere band met God op te bouwen. Deze zal juist versterkt door de unieke en bijzondere mensen die ik daar zal gaan ontmoeten. Mijn weg tot het eindelijk thuis en veilig kunnen zijn bij God (het laten open) zal daardoor steeds dichterbij komen.

Volg ons...

De avonturen van de Nederlandse WJD-pelgrims zijn te volgen op de website [www.jongkatholiek.nl/wjd](http://www.jongkatholiek.nl/wjd). En we beloven u bij deze dat we in het volgende parochieblad aan u zullen vertellen over onze belevenissen en ervaringen in Brazilië.



Joshua Mastail en Esmay Jansen



Ben Frie SJ

Toen daags na de pauskeuze in het generalaat van de jezuïeten in Rome (precies aan de andere kant van het Sint Pietersplein, tegenover de pauselijke paleizen) de telefoon ging en de portier hoorde: "U spreekt met paus Franciscus. Zou u mij met de generaal willen verbinden?", reageerde hij spontaan met: "De paus? Ja, dat kan iedereen wel zeggen." Waarop de paus weer: "Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar het is echt waar." Meteen raakte de portier van slag, werd vreselijk zenuwachtig ('agitato') en begon zich te excuseren, waarop de paus zei: "Ik neem het u niet kwalijk, hoor. Neemt u rustig de tijd om tot uzelf te komen. Maar kunt u mij dan intussen toch met de generaal verbinden? Ik zou graag een afspraak met hem maken."

Jesaja schreef vele eeuwen eerder: 'Zie, ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?' De scene die ik hierboven beschreef, was lange tijden ondenkbaar en het is geen wonder dat de goede portier van slag raakte. Vernieuwing drukt ons uit de rails van het vanzelfsprekende, vertrouwde, zekere. Maar dat er zo iets op komst was, hebben velen niet opgemerkt. Het is dubbel: niemand wil onzeker gemaakt worden, maar tegelijk kan er een groot verlangen leven naar vernieuwing. Zo'n verlangen kan gemakkelijk worden weggedrukt door de labuur die ermee gepaard gaat: je moet weer echt gaan nadenken over de dingen, zelf weer opnieuw standpunten gaan bepalen en misschien je leven en denken tot dan toe herzien. Blijkbaar is het werkelijk zo, dat een nieuwe paus iets veranderen kan. Niet zozeer door te laten zien dat hij ook gewoon kan praten en lachen, maar door zich te presenteren als een mens die zich tot gelijke mensen richt. Alle oude kwesties worden van stal gehaald in de hoop dat de paus binnenkort vrouwen zal gaan wijden tot priester enz. enz. Zo eenvoudig zal het niet zijn. Bent u al



zover dat u er van harte mee zou instemmen als mgr. Hurkmans een mevrouw zou benoemen tot pastoor van onze parochie? Een medebroeder heeft een tijd geleden een proefschrift geschreven over het mogelijke priesterschap van vrouwen en moest daarin erkennen dat er geen kerkrechtelijke bezwaren te verzinnen zijn. Maar, zei hij, 'Geen van de vrouwen die zich daarvoor aandienen, zou ik geschikt vinden'. Daar kunnen we dan ook weer over gaan praten en grapjes maken over de onmogelijke benoemingsbrief.

We praten gemakkelijk mee over zaken die meer of minder wezenlijk zijn, maar te midden van de vele reacties na de pauskeuze was er ook de uitnodiging om bij de kern te blijven en in ons eigen hart te kijken naar de kwaliteit van ons geloofsleven. Want paus of geen paus, arm of rijk, ziek of gezond: geloof je dat God zijn levenskracht ook in jou tot leven brengt? En hoe ga je daar dan mee om? Blijf je bij vertrouwde patronen of mag je door je geloof van je stuk gebracht worden? Het visioen van Jesaja zou zich wel eens in jou kunnen afspelen - en wat word je dan? 'Agitato'? Dat zou voor je pleiten.

Ben Frie SJ

## Gebruikte Postzegels

Een Duitse weduwe moest er even tussenuit nadat ze vele jaren het bedrijf alleen had geleid, dat zij samen met haar man groot had gemaakt. Ze ging naar een groot weeshuis in Sumbawanga (West-Tanzania) en zag een hummeltje van nog geen jaar stervend op de grond liggen. Zij maakte de rondreis af en na haar vakantie nam zij het besluit om alles te verkopen en voor het weeshuis te gaan werken. Alle 13 kinderen krijgen nu 3 maaltijden per dag. Ze leren Engels en Duits, leren muziek maken en er wordt gezorgd voor medische zorg. U kunt zich voorstellen dat er meer geld nodig is om dit blijvend te realiseren.

Samen met een aantal mensen met een beperking verzamel ik postzegels, week ze van brieven en kaarten af en sorteer ze. Een gepensioneerd postzegelverzamelaar helpt ook mee door op beurzen de postzegels te ruilen en te verkopen. Daarnaast verkopen we zelfgemaakte jams, geleï, siroop, koffielikeur, 3D-kaarten, gastendoekjes etc om een weeshuis in Sumbawanga, Tanzania te bouwen en te onderhouden.

Postzegels van alle landen, maar ook albums, zijn welkom. Gestempeld of ongestempeld. Wilt ons daarmee helpen? Alvast hartelijk dank.

Een broederlijke groet, Broeder Alex Grooten sj.

P.s. zie onze website of die van Sumbawanga -Tanzania : [www.hoffnungsfuerwaisen.wordpress.com](http://www.hoffnungsfuerwaisen.wordpress.com) en [www.rietniederer.nl](http://www.rietniederer.nl)

## Vredesweek: Act for Peace

Het Ministerie van Vrede staat het komende jaar in het teken van vredesactivisme. In de Vredesweek, dit jaar van 21 tot en met 29 september, vragen Jörgen Raymann (Minister van Vrede), Merlijn Twaalfhoven (Staatssecretaris van Vrede) en de lokale vredesambassades aandacht voor moedige en creatieve vredesactivisten in binnen- en buitenland. Onder het motto 'Act for Peace' maken zij samen een vuist. Binnen het thema vredesactivisme krijgt dit jaar Syrië extra aandacht.



In Cuijk zal er een speciale oecumenische vredesdienst zijn op 29 september om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan De Markt in Cuijk. U bent van harte uitgenodigd om de vrede mee te vieren.

Wil jij ook helpen? Ga naar [www.adoptarevolution.nl](http://www.adoptarevolution.nl)



## Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

27 febr.	Sebastiaan Mikula		
	21 jaar		H. Jozef
1 maart	Anna Strik-van der Linden		
	81 jaar		H. Lambertus
6 maart	Sjef Swanen	84 jaar	H. Agatha
7 maart	Mientje van Bergen-Kuennen		
	81 jaar		St. Martinus
8 maart	Maria Martens-Cuppen		
	88 jaar		H. Lambertus
9 maart	Jan Wientjes		
	83 jaar		H. Antonius van Padua
15 maart	Bert Hendriks	72 jaar	H. Martinus
18 maart	Fien Loeffen-Kerstens		
	76 jaar		H. Antonius van Padua
30 maart	Albert Heijl	85 jaar	H. Jozef
3 april	Door Elbers-van Hoof		
	85 jaar		H. Jozef
5 april	Corrie van der Linden-van Hees		
	76 jaar		H. Antonius van Padua
5 april	Toos van Elst-Hendriks		
	74 jaar		H. Agatha
18 april	Toon Pluk		
	83 jaar		H. Antonius van Padua
19 april	Sylvia Verschuren-Philipse		
	72 jaar		St. Martinus
20 april	Anna Lamers-Claassen		
	103 jaar		St. Martinus
23 april	Huub Pluk		
	79 jaar		H. Antonius van Padua
25 april	Gerardus Jacobs		
	71 jaar		H. Agatha
25 april	Riet Arends-Langen		
	67 jaar		H. Antonius van Padua
29 april	Bep Jeurissen	92 jaar	St. Martinus
5 juni	Martien Smits	79 jaar	H. Lambertus
22 juni	Mientje Zeelen-Aben		
	63 jaar		St. Martinus
28 juni	Anita Driessen	46 jaar	St. Martinus
28 juni	Ilse Graat	17 jaar	St. Martinus
28 juni	Sanne Graat	14 jaar	St. Martinus
29 juni	Zus Thelosen-Wolvers		
	87 jaar		St. Martinus

Namens onze parochie willen we de familie veel sterkte wensen met dit verlies.

## Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

23 febr.	Fleur Peters		H. Jozef
24 febr.	Lian van der Leest		H. Jozef
24 febr.	Delinda van der Leest		H. Jozef
3 maart	Thijs Grutters		H. Lambertus
3 maart	Luciano Cornelissen		St. Martinus
3 maart	Jaylinn van Hal		H. Jozef
24 maart	Evy Peters		H. Jozef
31 maart	Vinny Poel		H. Jozef
7 april	Jesse Cocu		H. Jozef
14 april	Kyano Smits		H. Antonius van Padua
14 april	Luuk van den Boom		St. Martinus
14 april	Casey van den Berg		St. Martinus
14 april	Naomi van der Woude		H. Lambertus
14 april	Job Hofmans		H. Martinus
21 april	Lana Miggiels		St. Martinus
27 april	Jean Henderson		St. Martinus
28 april	Alexander van der Velden		H. Lambertus
5 mei	Yara Verhoeven		H. Jozef
12 mei	Noah Janssen		St. Martinus
19 mei	Louk Bjorkman		H. Lambertus
2 juni	Fenna Hermsen		H. Jozef
16 juni	Djayden van Dooren		H. Jozef
23 juni	Jens van den Broek		H. Agatha
30 juni	Noah van Meeteren		H. Jozef
30 juni	Jayden Rijnardus		St. Martinus

Hartelijke felicitaties voor de gedoopte, de ouders en familie!

## Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

27 april	Bram van den Acker en Mieke Janssen	
		H. Agatha

Van harte proficiat met jullie huwelijk!

Namens onze parochie wensen we jullie vele jaren samen en hele goede tijden.

## Ons gebed wordt gevraagd voor

15 juni	Henrica Roelandschap-Jenniskens	
		Cuijk
	Corrie van Boekel Lamers uit Beers	
		in Maartenshof overleden

## Palmpasen!

### Kinderwerkgroep actief met Palmpasen!

Met zes kinderen die vorig jaar of het jaar daarvoor de communie hebben gedaan zijn we dit jaar gestart met drie bijeenkomsten waarin we samen met de kinderen gepraat en geknutseld hebben rondom Palmpasen. De knaller voor de kinderen was het opvoeren van het toneelstuk: 'Wie draagt de koning der koningen?!' En dat in een hele volle Martinuskerk in Cuijk tijdens de presentatieviering voor de nieuwe communicanten.

Giel en Lieke zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten en zullen jullie vertellen wat we allemaal gedaan hebben.



**Giel:** *We zijn drie keer bij elkaar geweest. De eerste keer hebben we een verhaal te horen gekregen en toen het vastenpotje gemaakt voor het goede doel. We hebben best veel geld bij elkaar verzameld. De tweede keer hebben we het doek gemaakt, dat was de achtergrond voor het toneel en de rollen verdeeld. En we hebben een Palmpasenstok gemaakt en daar zitten 30 rozijnen op en dat zijn de 30 zilverstukken waarvoor Jezus verraden is. De derde keer hebben we het toneel geoefend en ik was best zenuwachtig voor het toneel, maar het ging heel goed.*

**Giel**

**Hallo, ik ben Lieke.** *Ik ga iets vertellen over wat we hebben gedaan met Palmpasen. We zijn met z'n zessen drie keer bij elkaar geweest. We hebben een keer een potje gemaakt om geld in te doen voor arme mensen en een Palmpasenstok gemaakt.*

*De laatste keer gingen we een doek maken en we hebben geoefend voor: 'Wie draagt de koning der koningen?!' We hebben het met Palmpasen aan de kerk laten zien en het ging heel goed. Er waren heel veel mensen. Er moesten zelfs stoelen bij. Het is heel leuk, jij moet het ook doen!*



Zoals gezegd zat de hele kerk vol. En er vond een echte palmpasenoftocht plaats. Op de zaterdag voor palmpasen waren bijna vijftig kinderen in de Pastorie om een palmpasenstok te versieren. En ook de nieuwe communicanten hadden een palmpasenstok gemaakt. Meer dan 100 kinderen liepen mee in de optocht!

## Martinusfeest 2013

Palmpasen was echt super leuk! We hebben heel veel enthousiaste reacties gehad en een kerk vol met jonge gezinnen komt ook niet iedere dag meer voor! Dat gaan we volgend jaar zeker weer oppakken! Maar eerst is er op 9 november het Martinusfeest! We willen daar net zo'n feest van maken als met palmpasen. De eerste ideeën zijn er al en zien er zo uit:

- Er komen drie voorbereidingsbijeenkomsten met oud-communicanten van de laatste twee jaar. Samen gaan we een kijkje nemen in het leven van Sint Martinus. En we gaan zeker ook samen iets voorbereiden voor de Martinusviering op zaterdagavond 9 november.
- Op zaterdagmiddag 9 november nodigen we alle kinderen van de parochie uit om 'lampionnen' te maken. Het palmpasenstokken versieren was zo leuk en druk bezocht. Het zou gewoon leuk zijn om ook met heel veel kinderen samen een lampion

te knutselen en iets meer te vertellen over Sint Martinus.

• En dan is er zaterdagavond voor alle kinderen, hun papa's en mama's en opa's en oma's in de parochie (dus eigenlijk voor alle parochianen) een gezamenlijke viering met aansluitend de traditionele lampionnenoptocht en het Martinusvuur. We gaan het nu verder uitwerken en organiseren. De oud-communicanten van de afgelopen jaren krijgen in ieder geval een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten! En u zult er vast nog meer van horen en/of lezen!

Als mensen vragen of ideeën hebben voor de kinderwerkgroep, of als er mensen zijn die mee willen werken, zij kunnen terecht bij Rob Christiaans, tel. 0485-331333

## Eerste communie en Vormsel

### Sacramenten, wat zijn dat?

De Rooms Katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloof in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan worden ook wel de initiatiesacramenten genoemd. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel.

### Waarom zou je in 's hemelsnaam de Eerste Communie doen?

De kinderen hebben hierover nagedacht en o.a. het volgende opgeschreven:

- Dan hoor ik bij de kerk en weet ik meer over god
- Dan kan ik iets zeggen tegen god
- Ik wil dichter bij God zijn en een beter mens worden
- Dan hoor ik bij de club
- Ik wil graag in god geloven
- Ik wil God bij me hebben
- Ik ben gedoopt en geloof in God
- Het heeft met Jezus te maken en ik hoor bij de katholieke kerk
- Het is leuk

Als ouders er voor kiezen om hun kinderen deel te laten nemen aan de Eucharistie, gaan zij meer deel uitmaken van de Rooms Katholieke Kerk. Zij

mogen voortaan deelnemen aan de Eucharistie en de Lichaam van Christus ontvangen.

In het samen delen en het ontvangen van het Heilig Brood mag je gesterkt en gevoed worden om het leven met elkaar en met God te delen.

In onze parochie hebben de volgende kinderen in April en Juni het sacrament van de Eerste Heilige Communie ontvangen:

Valentijn, Iris, Dazzle, Guus, Maud, Emma, Sem, Tom, Kevin, Sanne, Mirte, Ilse, Manon, Nik, Evie, Sven, Joron, Jean, Anne Mae, Antoine, Cai, Frans, Morris, Raoul, Sem, Maud, Alyssa, Judith, Myrthe, Eva, Eline, Cleo, Veronique, Ruben, Joara, Vivienne, Roan, Jet, Selina, Kyra, Maartje, Lotte, Elisa, Nanoes, Emiel, Jennifer, Jorrit, Gijs, Marsha, Wendy, Merel, Anna, Tygo, Sven, Luke, Chiel, Sophie, Giel.

*Van harte proficiat!*

### Waarom zou je in 's hemelsnaam gevormd willen worden?

Als je ervoor kiest om het sacrament van het vormsel te ontvangen dan doe je dat om jouw eigen, persoonlijke reden en niet meer omdat je ouders dat willen. Je bent op een leeftijd gekomen waarop je zelf een besluit kunt nemen of je bij de Rooms Katholieke Kerk wilt horen of niet. Om deze keuze voor jezelf, maar ook voor God duidelijk te maken, kun je je laten vormen. Deze keuze hebben dit jaar de volgende kinderen gemaakt in onze parochie:

Stefan, Floris, Fenna, Juul, Danny, Brian, Luca, Max, Lucy, Cher, Mila, Fleur, Georgeo, Jaëlle, Rob, Jesse, Miriam, Kelly, Maureen, Jávôn, Jelle, Ivo, Gido, Jordi, Michelle, Tycho, Elke, Job.

*Allemaal van harte gefeliciteerd!*





## Peuterkleuterviering

### Samen vieren met de (aller)kleinsten van onze parochie

Op zondag 26 mei 2013 was er weer een peuterkleuterviering in onze parochie. Dit keer waren de kinderen van



2 tot ongeveer 8 jaar te gast in Beers. De viering ging over de goede herder. Nadat de kinderen ontdekt hadden wat een herder was door foto's en een spelletje werd er een boekje voorgelezen over een herder die zijn schaapje kwijt was. De herder ging overal zoeken om het ene schaapje te vinden. Aan het einde van het verhaal hoorden de kinderen dat Jezus voor ons een goede herder wil zijn. Ook werd er gezongen en samen gebeden over de goede herder. Tot slot hebben de kinderen de kinderen gezellig gekleurd onder het genot van een glaasje ranja en iets lekkers, waarbij er voor de ouders natuurlijk ook koffie en thee aanwezig was.

Tijdens de peuterkleutervieringen wordt geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en hen zo op hun eigen manier aan de slag te laten gaan met een Bijbelverhaal. De vieringen worden vier keer per jaar gehouden en vinden plaats op verschillende plaatsen in onze parochie. Alle kinderen van 2 tot 8 jaar zijn van harte uitgenodigd om te komen samen met hun papa's, mama's, broertjes, zusjes en natuurlijk opa's en oma's.

De volgende peuterkleuterviering is op zondag 29 september om 15.30 uur in de Jozefkerk in Cuijk. Het thema tijdens deze viering is 'Dierendag met Franciscus'. We zullen samen met de kinderen stil

staan bij dierendag en het bijzondere verhaal van de heilige Franciscus.

**Tot ziens op 29 september!**



## Mandala's

### Mandala's kleuren, er zit meer achter dan je zou denken...

Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent 'cirkel'. Dat is het symbool voor de oneindigheid van het leven. Mandala's zijn rond of hoekig, opgevuld met afbeeldingen, vormen en symbolen en meestal gerangschikt om een middelpunt. Oorspronkelijk komen mandala's uit Tibet, waar monniken ze gebruikten bij het mediteren. Ze maakten ze zelf door middel van gekleurd zand. Ze vulden dan de 'getekende' mandala met gekleurd zand, door dit vanuit een gevouwen papier heel zorgvuldig in "vakjes" te gieten. Als de mandala dan af was, liepen ze er door heen en begonnen weer van voren af aan. Mandala's kom je tegenwoordig overal ter wereld tegen.

### Mandala's hebben een positief effect bij jong en oud

Ze brengen rust, harmonie en evenwicht. Mandala's tekenen of inkleuren bevordert de concentratie en stimuleert de creativiteit.

### Hoe kleur je een mandala?

Je kunt mandala's inkleuren met potlood maar ook met wasco of verf. Mandala's moeten in één richting gekleurd worden. Het beste is van buiten naar binnen te werken. Hierdoor werken je onbewust naar je eigen middelpunt toe. De mandala's hoeven niet precies binnen de lijntjes in gekleurd te worden.

Als een mandala klaar is kun je die uitknippen en voor het raam hangen. De kleuren komen dan tot leven. Ook kun je de uitgeknipte mandala op een stuk karton plakken en aan het plafond hangen.

Voor meer kindermandala's, ga naar:

[http://kleurplaten.ucoz.com/photo/mandala/kinder\\_mandala/82](http://kleurplaten.ucoz.com/photo/mandala/kinder_mandala/82)

- \* Kleur dit mobiel in en knip de cirkels en het hartje uit.
- \* Prik een gaatje in de bovenkant van de cirkels.
- \* Maak ze met een touwtje aan elkaar.
- \* Klaar is je mobiel!!







Urnenmuur in Beers



Inzegening dorpsplein  
Vianen



Restauratie  
Lambertuskerk Beers



Annie vogels, 25 jaar  
Avondwake, Vianen



Lourdesreis 2013



jubiläum koor de Maas-  
klanken St. Agatha



Bezoek Tiengroep  
Goedereede Cuijk



Vorbereidingsdag  
WJD in St. Agatha



Jubilarissen Jozefkerk